

Missionsbladet

Vægteren

Nr. 1– 2022 (50. årgang)



Dette nummer af Vægteren bliver med hovedvægt på Nepal, hvor Gud har åbnet en dør til et stort og virkningsfuldt arbejde. Hundrevis af mennesker bliver vundet for Himlen, og der er regelmæssigt dåb, selv om det foregår i meget kolde floder i dette bjergrige land. Vi har også nyt fra arbejdet i de indiske delstater Andra Pradesh og Tamil Nadu. Gud velsigne dig rigeligt tilbage for det, du gør for hans rige. Hilsen i Jesu navn.
Ingerlise & Allan K. Hansen

Evangeliet går frem med kraft i det bjergrige Nepal



Der er vækkelse i Nepal trods stor modstand fra myndighederne.

Mange steder har de ikke nogen bygning at samles i, og i modsætning til de varmere lande er der ganske koldt en stor del af året, så det er ikke så let at afholde møder udendørs.

I et bjergområde nord for byen Lamki, hvor Chet Raj Joshi bor, er der blevet frelst en hel del nepalesere.

Vi forsøger af bedste evne at være dem behjælpelige med at bygge en lille kirke, hvor de troende kan samles for at prise Gud og blive undervist i Ordet.

I det østlige Nepal er folk almindeligvis buddhister, mens de i den vestlige del for det meste er hinduer. I en årrække har der været forholdsvis frit, når der gælder troen, men efter at vækkelsen brød ud, og mange tusinder vendte om til Kristus, er der blevet strammet ind fra myndighedernes side. Nu er der mange steder direkte forfølgelse, kristne blive mishandlet og deres huse bliver brændt ned. Men de troende er ivrige efter at forkynde evangeliet til trods for modstanden.





Rapporter fra pastor Chet Raj Joshi i Lamki, Nepal

Her er Chet Raj sammen med hans hustru Urmilla og en af døtrene

Urmilla og jeg vil ønske jer en virkelig velsignet jul og Guds rige velsignelse. Det er vores store glæde og privilegium at samarbejde med jer i vores faders mission for unåde i vores nation. Det er jeres holdning, bøn og støtte til evangeliet, der gør os mere dedikerede og lidenskabelige for de fortabte sjæle og Guds rige. Når vi ser bagud, bragte Gud jer i forbindelse med os med en særlig grund og formål for at få mange ting til at ske og gøre ting mulige for vores tjeneste. Mange tak for at være en velsignelse og påvirke og røre mange liv for Kristus Jesus. Vi mener, at de bedste resultater endnu ligger foran os med den store opgave at forkynde evangeliet.

Vi delte 70 varme tæpper ud til fattige og trængende børn. Mange tak for dit bidrag. I morgen er jeg på vej mod bjergene. Det sner og kulde i det område. Vi har allerede lavet papirarbejde af kirkens ejendom. Denne gang vil jeg begynde opførelsen af kirkebygningen.

Vi var i stand til at begynde at bygge kirker ved bjerget. Langsomt hjælper Gud os med at bygge det..

Vi forventer at åbne bjergkirken i april...Første del af taget er allerede lavet. Bed venligst for dens anden tag- og vægkonstruktion nu.



I byen Lamki, hvor Chet Raj bor, er der blevet frelst så mange de sidste par år, at der ikke var plads nok i den oprindelige kirke. Derfor har de påbegyndt en udvidelse, men har ikke haft midler til andet end nogle vægge indtil nu. De behøver både døre vinduer og tag. Vi har sendt lidt hjælp til at komme videre, men mangler endnu en del for at gøre arbejdet færdigt. Lamki er en mindre by med 17-18000 indbyggere i et overvejende hinduistisk område



Store plastik-sække med varme tæpper, som blev givet som en gave fra FEF Mission til uddeling i forbindelse med et fremstød umiddelbart før jul. Samtidig forkyndte de evangeliet for modtagerne

Chet Raj og medarbejdere gør klar til uddeling af tæpper som julegave til fattige beboere i et område med store behov



KORSETS OG NÅDENS BUDSKAB HAR STOR FREM GANG I ANDRA PRADESH

Stadig flere menigheder og forkyndere får øjnene op for budskabet om korset og Guds sande nåde.

James Bandela bliver kontaktet af pastorer fra store dele af Andra Pradesh, som har hørt om hans forkyndelse eller har set hans ugentlige udsendelser på tv og YouTube, hvor han har formidlet det budskab, som blev årsag til en total forvandling i hans eget liv og i hans tjeneste for nogle år siden under et pastor-seminar i Tamil Nadu

MANGE ER BLEVET FRELST OG DØBT SIDEN JULEN 2021

Blandt flere, som er blevet døbt i den senere tid var også James Bandela's broder Prasad, som har hjulpet til praktisk med mange ting gennem årene, men aldrig har overgivet sig til Jesus.

Da James forkyndte ordet om korset for ham for nylig, tog han imod Jesus og blev døbt. Og ikke bare det, men kort tid efter blev han gift med en ung kristen kvinde fra en landsby længere sydpå.

Nu bor de i samme bygning som James og hans familie og har dermed de bedste forudsætninger for at deltage i møderne og være til åndelig hjælp for James.



James Bandela og hans bror Baburao er her sammen med to kvinder, som syv gange havde forsøgt at begå selvmord, men ved at lytte til ordet om korset og gennem forbøn, blev de sat fri og tog imod Jesus som deres Frelser.

Nederst: dåb i det sydlige Andra Pradesh, hvor der er blevet åbnet en dør for budskabet om korset og Guds sande nåde. De har døbt henholdsvis 7 og 8 personer til Kristus i den seneste tid.

Vi hjælper dem med at etablere et ordentligt dåbsbassin i den nærmeste fremtid.



SYSKOLEN I TAMBARAM FORTSÆTTER KURSERNE MED GODE RESULTATER

Esther og Victor fortæller sykurserne fortsætter trods vanskeligheder i forbindelse med corona-epidemien. To daglige 3 måneders kurser med henholdsvis 10 og 12 deltagere fungerer vældigt godt. De har opdelt antallet, så færre er samlede på én gang i lokalerne.

Esther holder dagligt et lille møde for hvert hold, så de lærer både sange og bibelvers. Der er stor åbenhed og modtagelighed i hjerterne på deltagerne. Dette er en vidunderlig måde at gøre tingene på, så både de daglige og åndelige behov bliver tilgodeset.

Samtidig sørger Esther for at holde kontakt med dem, som tidligere har været kursus-deltagere, så de har en mulighed for at vedligeholde det, de har modtaget af åndelige værdier på kurserne.



Tidligere og nuværende deltagere har altid muligheden for at komme til Esther og få forbøn og vejledning.

MAMRE VELGØRENHEDS FOND

Esther og Victor stavede for nogle år siden et projekt, som de kaldte Mamre Charitable Trust (Mamre Velgørenheds Fond), som havde til opgave at hjælpe hiv-smittede og aids-ramte personer og familier og desuden at give gratis skole-undervisning til børn i fattige landsbyer, hvor forældrene ikke havde råd til at sende dem i almindelig skole.

Al den hjælp de formidler, både madvarer, medicin og undervisning kombineres med forkyndelse af evangeliet, så det praktiske og det åndelige går hånd i hånd.

Til venstre lytter børnene opmærksom til både undervisningen og budskabet om Jesus.



Syskolen lokaler bruges både til den daglige undervisning om syning m.m. og til afholdelse af møder, hvor kvinderne og andre i familien får mulighed for at få et mere indgående kendskab til evangeliet og Bibelen.

Her er de samlede til et arrangement ved juletid, hvor de stifte bekendtskab med starten på den kristne tro.

**EN STOR TAK TIL ALLE JER, SOM ER MED
TIL AT GØRE DETTE ARBEJDE MULIGT, SÅ
VI KAN HJÆLPE BÅDE PRATISK OG
ÅNDELIGT.**



STIL DIG TIL RÅDIGHED FOR GUD

Romerne 6:12-14

Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men **stil jer selv til rådighed for Gud** som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden

Romerne 12:1-2 - Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at **bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag** – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Når vi stiller os til rådighed for Gud, sker der to ting: Gud bruger os, og han forvandler os. Kun i samme grad som vi overgiver os og er disponible for ham, vil dette ske.

Gud har givet os en fri vilje, så vi selv kan afgøre, om vi vil leve for ham eller for os selv.

Den frie vilje er ikke ensbetydende med, at vi er afhængig af vores egen viljestyrke, men derimod lever i en daglig overgivelse til Gud, hvor han ved Helligånden forvandler vort sind og vort hjerte. Han gør det i os og igennem os, som vi aldrig selv vil evne at udrette.

Han tvinger os ikke i nogen henseende, men appellerer til os at vi - i lyset af hvad Jesus har gjort for os på korset – med glæde vælger at leve for ham og lade os bruge af ham.

Det skal ikke være en tung pligt at tjene Gud, men en glæde, for på den måde at gengælde den kærlighed som Gud har vist os i Kristus.

Et af de stærkeste eksempler på at blive forvandlet og blive brugt af Gud, finder vi i Esajas 6:5-8 Profeten så ind i Himmelen og så Guds herlighed og hellighed.

Da sagde han: »Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre.«

Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde:

»Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet.«

Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?« Jeg svarede: »**Her er jeg, send mig!**«

Esajas var klar over, at han i lyset af Guds herlighed selv var uværdig til at leve i Guds nærhed og være hans profet.

Men Gud havde en løsning på Esajas' problem: Alteret med det gloende kul er et billede på korset og Helligåndens ild, som virker på grundlag af vores tro på det, Jesus gjorde for os.

Det er Gud selv, som gør os duelige til tjeneste for ham, som Paulus udtrykker det i 2. Korinter 12,4-6. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt,

Vi har ingen kapacitet i os selv til at blive gode nok til at tjene Gud. Fra først til sidst er det et værk af ham, så alle, som vil, kan blive brugt til at formidle noget fra himmelen til mennesker i verden.

Lad det være både en opmuntring og en opfordring til os. Gud bruger mennesker, som i dem selv er ufuldkomne og ikke betragter sig som værdige til at være i den højestes tjeneste

Men i kraft af alteret, forsoningsstedet Golgata, vil Gud berøre vore liv og vore læber, så vi kan bringe bud til andre om, hvem Gud er, og hvad han har gjort i Kristus.

Gud behøver nogle i dag, som ikke er noget i sig selv, så han alene kan få æren, når han forvandler dem og bruger dem.

EN PRØVET TRO (1. del)

Jakob 1, vers 2 og 3

2 Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags;

Den dybere mening med Jakob's opfordring er, at læserne (og vi) indtil nu ikke har betragtet prøvelser som noget nyttigt. Men nu skal de begynde at tænke anderledes.

Jesus siger til sine disciple, at de skal fryde sig, når de bliver udsat for modstand og forfølgelse på grund af deres tro på Kristus, "for jeres løn skal blive stor i himlene" (Mattæus 5:10-12. Som følge af dette var det også at apostlene i Ap. Gern. 5:40-41 "glædede sig over at være regnet værdig til at lide for evangeliet"

Jakob opfordrer de troende til ikke bare at glæde sig på trods af prøvelser, men også at glæde sig på grund af dem, hvilket lyder helt forkert menneskeligt.

Men husk, at alt i Guds rige kun kan forstås af dem, som er omvendt, fordi de åndelige principper er modsat denne verdens opfattelse.

Mennesker lever for at dø. Vi dør (fra os selv) for at leve. Vi må give afkald på vort eget for at få det, som Gud har at give. Vi må miste for at vinde.

Vi kan kun glæde os over prøvelserne, fordi vi véd, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud (Romerne 8:28).

3 I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.

Prøvelse er en test, som skal bevise, hvad der er ægte og rent helt igennem.

Gud tillader prøvelser for at vi skal finde ud af, om vi har sat vores lid til os selv og omstændighederne, eller til Gud.

Prøvelser, som får os til at søge Gud endnu mere og blive mere afhængige af ham, giver os en tro, som hjælper os til aldrig at give op uanset, hvilke trængsler vi møder.

Vi lærer gennem prøvelserne at forstå vore egne begrænsninger og Guds ubegrænsede ressourcer.

Jo sværere det bliver at slå os ud af kurs, fordi vi har lært at stole på Gud, som aldrig svigter, jo mere vil vi holde ud, fordi Gud holder ud med os.

(læs 2. del af artiklen i næste nummer)

Du kan være med til at hjælpe med at støtte arbejdet i Indien og Nepal (og i Danmark få skattefradrag)

Tamil Nadu, Indien - Vi støtter arbejde med drift af syskole, hjælp til hiv-smittede og aids-ramte og anden nødhjælp.

Andra Pradesh, Indien - Vi støtte arbejde med udbredelse af evangeliet gennem forkyndere, som regelmæssigt deltager i vore seminarer, hjælp til spedalskhedskoloni, byggeri af kirker m.m. samt anden nødhjælp

Det vestlige Nepal - Vi hjælper med at nå bjergområder med evangeliet og samt nødhjælp og byggeri af kirker i fattige områder.

Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst

Email: frievangelisk.aalborg@gmail.com – telefon +45 51825777

Internet: www.fef-aalborg.dk

Bank Danmark (NB). 7449.4069821– Bank Norge (DNB): 0521.6245182

Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan)

