

Missionsbladet

Vægteren

Nr. 3- 2020 (48. årgang)



Siden sidste udgave af Vægteren har vi været travlt optaget med at samle ind til vore venner i Indien, som har været endnu mere ramt af corona-virus følgerne end os i Skandinavien. Desuden har vi deltaget i stævner i Norge og Polen, efter at grænserne blev åbnet. Vi håber, du bliver velsignet af at læse denne udgave og siger tak, fordi du er med i dette arbejde. Gud velsigne dig rigeligt tilbage. Hilsen i Jesu navn.

Ingerlise & Allan K. Hansen

AKUTTE BEHOV I INDIEN – VIL DU VÆRE MED TIL AT HJÆLPE?



James Bandela blev ganske syg efter seneste rejse og **behøver hjælp til hospital m.m.** (test, undersøgelser, medicin). Han har det bedre nu, men skal holde sig i ro en måned og tage medicin. Flere **familiemedlemmer er i stor nød** (nogle er ramt af sygdom og har ingen indtægt).

Denne kvinde, **Parimala**, som sidder ned med James og andre forkyndere på siderne. blev kaldet af Gud til at rejse til en afsides beliggende landsby for at forkynde evangeliet, efter at hendes mand døde, og hendes døtre var blevet gift. - Der var åbenbart ingen andre, som ville rejse derhen til dette område. Flere i landsbyen har taget imod Jesus, og hun håber at blive en del af Cross Ministries, hvilket vil betyde, at James Bandela får det overordnede ansvar for menighedens udvikling.

Hun er dårlig til bens og bor under kummerlige forhold uden toilet og bad. Ligesom menigheden i sagens natur også er uden disse vigtige ting. Det lykkedes at rejse en primitiv kirkebygning, hvor taget består af palmeblade. Her gemmer der sig ofte slanger og skorpioner. Hun og andre er blevet bidt, men ved Guds nåde er ingen døde.

De behøver en enkel toilet- og badebygning samt bliktag på kirkebygningen eller allerhelst en ny, men enkel kirkebygning.

Esther og Victor fortæller, at de blandt andet har besøgt en lille, meget fattig landsby for at dele fødevarer ud.

På grund af den kraftige regn, de har fået (og stadig får), fordi det er regntid, har ødelagt mange af de primitive hytter, fordi vandet er fosset ind via det utætte tag. Mange af hytterne er brast sammen.

De behøver nogle plastikpresenninger, som kan holde taget intakt og hindre for megen oversvømmelse inde i hytterne.

Tak fordi du vil hjælpe i dette projekt.

Du kan se en af de primitive hytter i baggrunden.





NØDEN ER STOR, MEN HJÆLPEN ER PÅ VEJ



Både James Bandela og Esther og Victor prøver på bedste vis at få hjulpet de fattige, som er ramt af nedlukningen, der fortsætter et stykke tid endnu, eftersom antallet af smittede og døde stiger støt i Indien.

De fleste er uden arbejde og dermed uden indtægt. Mange sulter, og pastorerne får ingen kollekt, da det fortsat ikke er tilladt at samles til møder, og udgangsforbuddet er stadig gældende i vid udstrækning. Desværre er der stadig mange, der begår selvmord i desperation over ikke at kunne se en udvej. Vore venner ønsker at hjælpe de nødlidende både menneskeligt og åndeligt.

Da skolen i Tambaram stadig er lukket ned på grund af myndighedernes tiltag i forbindelse med corona-virus, forsøger Esther og Victor at hjælpe deres tidligere elever med både ris og rengøringsmidler, samtidig med, at de rækker ud til andre. Her er en af deres medarbejdere ude i fattige områder for at hjælpe dem, som på grund af corona-virus ikke har nogen fast indtægt.

Der skal også være lidt søde sager til børnene. På den måde vinder man også forældrenes hjerter.

JESUS SAGDE: GIV I DEM AT SPISE



Situationen i de indiske landsbyer (og byer): Mange har ikke noget at tage sig til på grund af nedlukningen som følge af corona-virus, som bare tiltager dag for dag i Indien.

Risikoen for smitte er overhængende, fordi der hverken er ordentlige sanitære eller rensmidler. Folk samles uden beskyttelse, og der er ingen lægehjælp at få. Vore venner hjælper, så godt de kan





James Bandela har været på flere ture til den nordvestlige del af Andra Pradesh, hvor vi har bygget et par kirker, og hvor Cross Ministries har flere menigheder.

James har haft undervisning for pastorerne samtidig med, at han har uddelt madvarer m.m. til menighederne i området.

Flere pastorer uden for Cross Ministries var til stede og blev dybt berørt af korsets budskab. De sagde: det må vi høre meget mere om.

På grund af nedlukningen i forbindelsen med corona-krisen har de spedalske i kolonien ca. 150 km nordvest for Guntur, fået forbud mod at forlade pladsen.

Ellers plejer de at tage ind til de nærliggende byer for at tigge, men nu er de overladt til sig selv.

I dyb nød ringede de til James og spurgte om han havde mulighed for at hjælpe dem med ris og andre fornødenheder.

Derfor lovede James at komme en tur indenom, når han skulle til dette område med hjælp og for at forkynde Guds Ord.

Så glæden og taknemligheden var stor, da hjælpen kom frem.



Velsignelsen ved at give

Vi er meget taknemlig for den støtte vi har fået fra venner i både Danmark, Norge, Polen og England.

Men behovene er langt større end vore midler, og da krisen ser ud til at trække i langdrag, håber vi, du vil være med til at bede om, at vi i fællesskab kan række ud til dem, som er langt værre stillet end os, som bor i Nord-Europa.

Sammen kan vi gøre en forskel, og husk hvad Prædikereren skrev:

Det er saligere at give end at tage

Opsummering af projekter, hvor hjælp behøves hurtigst muligt:

Hjælp til James og familie p.g.a. sygdom

Køb af mad, medicin og sanitære produkter til uddeling i slumområder i både Andra Pradesh og Tamil Nadu

Plastik-presenninger til landsbyer, der er ramt af kraftig regn og oversvømmelse i Tamil Nadu

Opførelse af toiletbygning ved kirke i fattig landsby i Andra Pradesh samt byggeri af en lille enkel kirke i denne landsby

Situationen netop nu i Indien

Corona-virus spreder sig mere og mere i Indien, og det er vanskeligt at få et overblik over, hvor mange der egentlig er smittet. De fleste har enten ikke råd til at blive testet, eller også tør de ikke, fordi konsekvenserne er uoverskuelige. De kan blive sat i karantæne på steder, hvor de har det dårligt og risikerer at blive endnu mere syge. De offentlige sygehuse er som regel af dårlig kvalitet, og behandlingen er ganske utilstrækkelig.

Privathospitalerne kræver det, der svarer til en månedsløn for en arbejder, hvis de skal teste vedkommende.

HURTIG HJÆLP ER DOBBELT HJÆLP

HJÆLP TIL NEPAL MED UDDELING AF MAD OG FORKYNDELSE AF EVANGELIET

Vi har også ydet hjælp til fattige i Nepal gennem pastor Chet Raj Joshi, som vi traf på en af vore rejser til Indien, da vi besøgte hans broders menighed i New Delhi.

Chet Raj er en brændende yngre broder, som har en Kristus-forkyndelse, der ligger på linje med det, vi står for.

De vil nå op til fjerne landsbyer i bjergene nær grænsen til Kina, hvor mange endnu ikke har hørt det sande evangelium.

De vil uddele mad og andre fornødenheder samt forkynde evangeliet i de områder, der er markeret med stjerner.

Folk fra området, som er hinduer, har bedt dem om at komme for at fortælle dem om Jesus. Samtidig håber Chet Raj på at forkynde evangeliet på to forskellige sprog via radiostationer i området.



Chet Raj Joshi
i.f.m. med
maduddeling

Nepal er et af de lande med størst udbredelse af evangeliet i Asien i forhold til indbyggerantallet.

FLOT MODTAGELSE AF BUDSKABET I POLEN

Vi er utroligt glade for, at budskabet om korset og Guds forvandlende nåde har fået en så flot modtagelse i Polen, hvor vi blandt andet deltog på en lejr i en uge og fik lov til at forkynde indgående om resultatet af det, Jesus gjorde på korset og vores stilling i ham. Vi talte blandt andet ud fra Romerbrevet kapitel 5 til 8. Romerbrevet beskriver selve kernen i evangeliet og den nye pagts betydning for os. Vi bringer herunder en lille smagsprøve på undervisningen denne bibel-camp i Zelazno. På billedet til højre ses nogle af stævne-deltagerne. Flere var allerede rejst hjem. Udover lejren besøgte vi for første gang pinsemenigheden i Olesnica, hvor mange fortalte om, at budskabet havde berørt dem dybt, og at Gud havde talt direkte til deres hjerter ved Helligåndens virke.



Vi forkynder Guds sande nåde igennem Kristi kors

RETFÆRDIGGJORT OG FRIKENDT I KRAFT AF JESU FORSONINGSVÆRK

Rom. 5 v1 Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. *Hvad vil det sige at være retfærdiggjort? Hvordan opnår vi retfærdighed? Hvad er resultatet af at blive retfærdiggjort?*

Nogen har udtrykt det på denne måde: vi er gjort færdige ret (på den rigtige måde). Det ligger i beskrivelsen, at det ikke er noget, vi selv kan udrette. Vi er passive på den måde, at Guds krav til retfærdighed blev opfyldt i Kristus, da han døde for vore synder.

2. Korinter 5,19: Det var Gud som i Kristus forligte verden med sig selv, så han ikke tilregnede dem deres synder.

Romerne 8,4. Det, som var umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud, da han sendte sin Søn i syndigt køds skikkelse og fordømte synden i kødet.

Jesus blev menneske og tog på sig al verdens synd, idet han blev vores repræsentant ind for Gud. Så blev synden dømt, og straffen var døden. Jesus tog vores dom og vores straf. Dermed er Guds krav til retfærdighed opfyldt én gang for alle. Så kan Gud erklære alle Kristus-troende for at være uden skyld og rensat fra al synd.

Nu kommer vi til vores del af virkeliggørelse af retfærdighed for os.

Vi sætter vores lid til Jesus og det fuldbragte værk på Golgata. Da dette er det eneste, Gud regner med, når det gælder retfærdiggørelse, har han erklæret os retfærdige, som tror på Kristus.

Den retfærdighed, som allerede er tilvejebragt for alle, erhverves af den enkelte ved tro.

Abraham så op mod Himmels stjerner og troede, da Gud sagde: "Således skal dit afkom blive". Da blev han regnet som retfærdig, og blev dermed et forbillede for os, som uden lovgerninger retfærdiggøres ved tro.

Hvis vi i tillæg vil komme med gerninger som en forudsætning for retfærdigheden, siger vi faktisk, at det, Jesus gjorde, var ikke nok. Det vil ingen sande kristne kunne få sig til at sige.

Resultat af at være retfærdiggjort er blandt andet, at vi nu har fået fred med Gud. Det indebærer, at der ikke er noget uopgjort mellem os og ham. Jesu blod har fjernet hver hindring, da vi bekendte vore synder og i tro modtog Jesus som vores Frelser.

Før var vi Guds fjender. Men Jesus nedbrød fjendskabet og bragte forligelse i stand mellem Skaberen og skabningen.

Vi behøver ikke at leve i en afskrækkende frygt for Gud, så vi mister det varme og inderlige fællesskab, Gud ønsker at have med os. Vores Guds frygt skal være en respekt og ærefrygt for en kærlig Fader, som har omsorg for sine børn.

ADGANG TIL GUDS NÅDE

Rom. 5 v2 Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed.

Vi kan dele det op i 5 faser:

Gennem ham (Kristus) – Gennem tro - Adgang til nåden – Bliv stående i nåden – Vi har et håb.

Alt det, vi modtager fra Gud, er et resultat af det, Jesus gjorde på korset.

Romerne 8,32: Han, som ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvorledes skulle han kunne andet end givet os alle ting med ham.

Frelse, frihed, lægedom, velsignelse er kun tilgængelig for os, fordi Jesus gennem sin forsoning tilvebragte alt det, vi behøver til liv og guds frygt (2. Peter 1,3).

Det får vi nu som en fri gave, når vi tager imod Kristus.

Vi søger ikke gaverne, men giveren. Men når vi har Kristus, har vi alt. Den, som har Sønnen, har livet (1. Johannes 5,12)

Alt dette bliver os til del ved tro.

Ingen kan ved gode gerninger gøre sig fortjent til at få noget fra Gud. Han deler ikke sin ære med noget menneske.

Denne tro er ikke en generel tro på Gud, men en specifik tro på, at det Jesus gjorde på korset, er nok til at formidle alle himmelens velsignelser til os.

Jesus byggede en bro mellem Gud og mennesket, og ad den vandrer man i tro på, at det, Jesus tilvebragte på korset, holder for tid og evighed.

Vi sætter ikke vores lid til os selv, men udelukkende til Kristus.

Den tro, som har gjort os retfærdige, har samtidig åbnet en dør til Guds nåde.

Vi har altså mulighed for at opleve Guds nåde. Vi må selv gå ind i den; tilladelsen (adgangen) har vi fra Jesus, som ifølge Hebræerbrevet 10,19 med sit blod åbnede en ny og levende vej ind i helligdommen (Guds nærhed).

Desværre er der mange, som ikke forstår den direkte sammenhæng mellem retfærdigheden og nåden.

Nåden er ikke en nødudgang, men en hovedindgang. Du må aldrig tvivle på, at nåden rækker i både liv og tjeneste og giver dig kraft til at gøre Guds vilje.

Vi kan altid komme frem for nådens trone, for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid (Hebræerne 4, 16)

Det er vigtigt at forstå udtrykket "den nåde, som vi står i". Det er ikke meningen, at vi kun skal "besøge" nåden ved specielle tilfælde. Gud vil, du skal leve i nåden, og nåden skal regere i dit liv. Du skal "blive stående" i nåden og ikke lade noget rokke dig fra denne salige plads. Romerne 5,21 siger, at det enten er synden eller nåden, der er den dominerende faktor i os. Nåden hersker ved retfærdigheden og giver os evigt liv.

Det vil sige, at den retfærdighed, du modtog ved tro, giver mulighed for, at du kan leve et herligt liv, som giver dig et mægtigt vidnesbyrd om, hvem Gud er, og hvad han kan gøre.

Den giver håb om den kommende herlighed.

Dette ene vers fortæller faktisk om både starten og afslutningen af vort liv som kristne her på jorden.

Det begynder med nåde og det ender med nåde. Det starter med, at vi tager imod frelsen i tro, og det ender med en evig herlighed hjemme hos Gud, såfremt vi ikke giver op.

Vi er frelst af nåde ved tro (Efeserne 2,8)

Vi sætter vor lid til den nåde, som bliver os til del, når Jesus kommer igen (1. Peter 1,13)

Det er i sandhed et levende håb

DU KAN STØTTE VORT ARBEJDE I INDIEN (og få skattefradrag, hvis du ønsker det – kun i Danmark).

VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I ARBEJDET BLANDT HIV-SMIITTEDE OG AIDS-RAMTE ELLER ARBJDET IGennem CROSS MINISTRIES I ANDRA PRADESH KAN DU GIVE ET ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG.

Din hjælp bliver værdsat og er nødvendig for at give hjælpen videre.

Vi har ingen administration, der skal lønnes, så alt, det vi modtager, går ubeskåret til formålet.

Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst

Email: frievangelisk.aalborg@gmail.com – telefon +45 51825777

Internet: www.fef-aalborg.dk

Bank Danmark (NB). 7449.1419748 – Bank Norge (DNB): 0521.6245182

Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan)

