

Missionsbladet

Vægteren

Nr. 3- 2021 (49. årgang)



Vi siger tak for dine forbønner og støtte

Siden sidste udgave af Vægteren har vi været travlt optaget med at samle ind til vore venner i Indien og Nepal, som endnu en gang er hårdt ramt af corona-virus med ny nedlukning. Desuden har vi deltaget i stævne i Polen, efter at grænserne blev åbnet. Vi håber, du bliver velsignet af at læse denne udgave og siger tak, fordi du er med i dette arbejde. Gud velsigne dig rigeligt tilbage. Hilsen i Jesu navn.

Ingerlise & Allan K. Hansen

Stor hunger efter det sande budskab om Kristus i Andra Pradesh

James Bandela har den seneste tid været en meget efterspurgt forkynder. Flere og flere menigheder sender bud efter ham, for at han skal komme og forkynde budskabet om Kristi kors. Som et resultat er mange blevet frelst, og de troende er blevet mere grebet af Jesus, fordi de får en bedre forståelse af den pris, Jesus har betalt og den velsignelse, det indebærer for den, som tager imod det i tro. Specielt i et område lidt uden for byen, hvor James og familien holder til, er der stor hunger efter ordet om korset, som sætter folk fri fra trældom og overleveringer, som har gjort, at de har levet i frygt. Men nu oplever flere og flere at de bliver løst fra religiøs vanetænkning og glæder sig over friheden i Kristus.



MANGE ER BLEVET FRELST OG FRIGJORT

Der er megen overtro og okkultisme sammenblandet med hinduismen, som har holdt folk i åndeligt fangenskab. Men gennem forkyndelsen af Ordet om Korset og forbøn er mange blevet sat i frihed og har oplevet frelsen ved troen på Kristus. Flere landsbyer venter endnu på at få besøg af James og team.



Ca. 180 km nordvest for Guntur ligger der en spedalskheds-koloni, hvor en del syge mennesker bor, afsondret fra andre på grund af smittefare. En del af dem har taget imod Jesus som deres Frelser og glæder sig trods deres vanskelige situation over Guds nåde. James tager af og til en tur ud for at besøge dem. Han deler Guds Ord med dem og beder for dem, samtidig med at han uddeler bibles, ris, tæpper og andre fornødenheder til dem. Sidste gang havde han bestilt rigtig god mad fra et hotel i nærheden. Det var som en juleaften for disse stakkels mennesker.

HJÆLP TIL SPEDALSKHEDS-KOLONIEN



James Bandela fokynder evangeliet for beboerne på spedalskheds-kolonien. Disse er dybt taknemlige over både den menneskelige og den åndelige hjælp de får gennem Cross Ministries i Andra Pradesh. De er mere eller mindre udstødt af samfundet og hører til blandt de laveste. Men i Guds øjne er de lige så meget værdi som alle andre

ET GUDHENGIVENT ÆGTEPAR

Esther Jebamalar og Victor Devadoss arbejder utrætteligt på flere forskellige områder, både åndeligt og socialt.

Den menneskelig hjælp kombineret med forkyndelse af evangeliet går hånd i hånd. De udnytter alle muligheder for at nå ud til mange fattige og nødlidende mennesker.

Mange har gennem deres uselviske indsats oplevet frelse og livsforvandling samt fået hjælp til at overleve rent fysisk.

Det er nu 10 år siden vi for alvor startede med at støtte deres arbejde, der drives under betegnelsen Mamre Charitable Trust (Mamre Velgørenheds Fond).

Tak fordi du er med til at hjælpe dem med at række en hånd til mange, som lever på livets skyggeside.





Esther skriver om den seneste tur til slum område:

Disse børn (på billedet herunder) er som forældreløse. Deres far forlod familien for at leve sammen med en anden kvinde. Nu har moderen forladt børnene for at være sammen med en anden mand. Mit hjerte blev knust, og vi græd. Børnene bor nu hos deres bedstemor. Vi gav dem nogle penge til deres udgifter. Bed om beskyttelse for dem. Pigen her til højre er faderløs og i dyb nød, så jeg gav hende lidt hjælp. Vi giver fattige børn undervisning i elementære ting og fortæller dem om Jesus. Det resulterer ofte i, at forældre kommer og overværer samlingerne. Der igennem er mange kommet til tro på Jesus, både børn og voksne. Billedet nederst til højre er fra en af disse samlinger.

SYSKOLEN ÅBNEDE, MEN ER IGEN TRUET AF NEDLUKNING P.G.A. CORONA-VIRUS

Esther fortæller, at de er i gang med et nyt hold elever på syskolen. De håber at blive færdige med dette 3 måneders kursus, inden en ny nedlukning truer med at udsætte undervisningen. Situationen er meget usikker, da den lokale regering forbyder samlinger, der hvor smitte-udbruddene er værst i Tamil Nadu. - Det er meget afgørende for disse kvinder, at de kan fuldføre deres kursus for at få det nødvendige diplom, og Esther og Victor benytter jo samtidig anledningen til at forkynde Guds Ord for dem og lære dem kristne sange og undervise dem om bønnens magt. - Flere af kvinderne tager jo imod Jesus, mens de er på syskolen og behøver styrke og kraft til at tåle den modstand, de møder efterfølgende fra familie og naboer. Så husk dem og syskolen i dine bønner.



I landsbyen Lakshmipuram udenfor Theni i Tamil Nadu virker Job Gnanaraj,

Han var leder af vort tidligere børnehjem. Den senere tid har han oplevet, at flere er kommet til Kristus, og fire af dem blev døbt i begyndelsen af august. Her har de også haft store problemer som følge af corona-nedlukningen, som har påvirket både mødeaktiviteterne og mulighederne for arbejde. Vi har også her hjulpet med mad og andre behov.



EVANGELIET GÅR FREM I NEPAL TRODS CORONA OG FORFØLGELSE



Rapport fra pastor Chet Raj Joshi

som her ses i
forbindelse
med
uddeling af
tæpper

I løbet af næsten 60 dages nedlukning kom i alt ni familier til Kristus, syv var nye, og to var familier fra vores kirke, som vendte tilbage til Gud. Én af de tilbagevendte familier har ni familiemedlemmer; de bragte to nye beslægtede familier med sig. Ni familier var i alt næsten 50 i antal. Vi hjalp kontinuerligt disse familier med at vise Kristi kærlighed til dem i den hårde tid med Covid-nedlukning.

Vi døbte tolv troende. En af dem var Tika Chaudhary, som blev et godt vidnesbyrd i deres samfund, for han blev befriet fra en meget alkoholisk vane. Han var meget afhængig af alkohol og nær ved at dø. Hans kone og datter besluttede at komme til Kristus, og med dem fulgte også Tika. Han ønskede at blive udfriet fra afhængighed af alkohol vane, men han kunne ikke selv. Gud arbejdede i hans liv på en fantastisk måde. Nu er han helt fri for alkohol. ShreeRam, der havde skader på benene (ramt af en motorcykel) og ikke kunne gå på arbejde, blev hjulpet meget i denne nedlukning af os, og han besluttede også at komme til Kristus med sin familie. Jeg vil prøve at skrive til dig næste gang om ham og flere andre, som vores nødhjælps-arbejde har påvirket.

Bed for Balisara Budha. Hun har fire sønner og mand i sin familie. De er alle hinduer, og de er meget imod hendes tro. Balisara var kommet til kirken på grund af hendes hudsygdomme, og hun blev også helbredt. Da hun havde mødt Jesus i sit personlige liv, begyndte hun at komme i kirken kontinuerligt og tog vanddåb [forrige gang].

Nu tillader hendes mand hende ikke at komme i kirke eller nogen form for fællesskab. På grund af det store mirakel i hendes liv har hendes sønner intet at sige imod hendes tro. To sønner kan også lide at læse Bibelen, men hendes mand Bahadur truer hende. Hvis hun ikke kommer tilbage til hinduismen, vil han hænge sig selv eller tage gift. Få dage før havde Bahadur taget let gift og blev indlagt på hospitalet. Nabopersoner og slægtninge samlede sig i deres hus og begyndte at insistere på, at Balisara skulle opgive sin tro på Kristus for at redde sin mand. Hun erklærede åbent for sine slægtninge og naboer, at hvis hendes mand dør, er det ikke hendes problem, men hun kan ikke forlade Kristus. Vi havde kun mulighed for at bede for hende, og vi kunne heller ikke åbent besøge hende eller ringe til hende på telefon. Hvis vi udfører sådanne aktiviteter, kan vi blive fanget i de strenge anti-konverteringsregler i vores nation.

Dette var fra Gud, da hun personligt begyndte at møde sin familie, slægtninge og naboer. Hver aften blev hun slået hårdt af sin mand, men hun var standhaftig. Hendes mand, Bahadur havde begrænset sig til at gå i kirke og andre små grupper til bønnemøder. I denne uge, da vi var i kirken, vidste vi ikke, at Balisara var kommet ugentligt til møde uden at informere sin mand. Da vi tilbad, og alle stod og sang, kom Bahadur for at søge efter hans kone Balisara. Han var beruset, da han så hende tilbede ved at stå op mellem de andre damer. Han kommer ind, trækker i hendes øre og tager hende med hjem. Nogle troende så, at hendes øre blødte. Senere erfarede vi, at hun var på det lokale hospital. Hendes højre øre var blevet såret hårdt. Hun blev taget hjem efter kirken og slået af sin mand i et lukket rum. Det har varet en uge, og situationen er alvorlig.

Hun kan ikke opgive Kristus, selv om hun skulle dø, så vi beder Gud om at forandre hjertet på hendes mand, Bahadur, som med Saul fra det nye testamente. Vær enig med os i at bede for ham, så hele hans familie bliver frelst ved at se en udholdende tro hos Balisara som et stort vidnesbyrd for deres slægtninge og naboer.

Før den rapport døbte de henholdsvis 32 og 41

PAULUS' PERSONLIGE VIDNESBYRD

1. Timoteus kapitel 1

12 Jeg takker ham, som gav mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro og tog mig i sin tjeneste,

Taknemlighed over at få vist den nåde at blive en Kristi Jesu tjener bør være noget, der præger os alle. Det er ingen selvfølge, men et udtryk for Guds godhed.

Tre væsentlige ting bliver nævnt her: Jesus gav mig kraft til at tjene, han regnede mig som en trofast og pålidelig forkynder, og han viste mig tillid ved at lade mig blive hans tjener.

Her udtrykker Paulus den ydmyge holdning, der prægede ham til trods for de overmåde store åbenbaringer, han havde modtaget fra Himmelen. Samtidig med, at han var fast og beslutsom, når det gjaldt forsvaret af evangeliet, samt ubøjelig i sin forkyndelse af Guds nåde, så var det aldrig for at hævde sig eller fremhæve hans egne evner. Og når han påstod, at han havde fået åbenbaret betydningen af den nye pagt direkte fra Jesus Kristus selv, så var det ikke for hans egen æres skyld, men for at forklare hans tilhørere den rette sammenhæng. Dette i håb om, at de ville modtage budskabet, som om det var Jesus selv, der stod iblandt dem og forkyndte det.

13 skønt jeg før var en spotter og en forfølger og en voldsmand. Men barmhjertighed blev mig til del, fordi jeg i min vantro ikke vidste, hvad jeg gjorde.

Paulus var fuldstændigt ærlig omkring hans gamle liv og færd. Han bortforklarede ikke de onde gerninger, han havde gjort. Men samtidig vil han fortælle, at han vidste ikke bedre. Han troede (som mange dybt religiøse mennesker i dag) at han gjorde Guds vilje ved at forfølge de kristne.

Gud forbarmede sig over Saulus fra Tarsus og forvandlede hans vantro til oprigtig tro på sandheden, Kristus.

14 Ja, vor Herres nåde udfoldede sin rigdom med tro og kærlighed i Kristus Jesus.

Årsagen til, at nåden i det hele taget kunne blive denne voldsmand til del, var at Jesus på korset havde taget dommen og straffen for Paulus' mange synder. Han var blevet en ny skabning i Kristus. Udtrykket "i Kristus Jesus" indebærer vores stilling på grund af det, Jesus gjorde på korset og vores modtagelse af det i tro.

Nåden indebærer en ufortjent godhed, som man ikke kan arbejde sig til. Denne nåde er rig og stor. Det er,

som Johannes beskriver det i hans evangelium kapitel 1, vers 16 "nåde over nåde", eller nåde i stedet for den nåde, som var tidligere, en endnu større nåde. Den kom i "super overflod", som grundteksten betyder, og indeholdt en guddommelig kærlighed, som skænkes sammen med troens gave. Denne tro er ikke en præstation fra vores side, men Kristi Jesu tro, der gives os af nåde, fro at vi skal anvende den til at få del i alle de åndelige velsignelser, han købte til os på korset.

15 Det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, blandt hvilke jeg er (eller: var) den største;

Hensigten med Paulus' beskrivelse af hans gamle liv i vantro, vold og synd, var ikke for at være interessant. Han ville understrege, at når han kunne blive frelst og få tilgivelse, så er der håb for alle syndere. Når den største af dem alle kunne finde nåde hos Gud, så er der ingen umulige tilfælde.

Men det handler om at tage imod dette tilbud om nåde og frelse. Jesus har ved sin død på korset betalt for alle menneskers synder til alle tider, men der kræves en modtagelse i tro, for at denne frelse skal blive synderen til del.

"Jeg er den største (synder), kan lige så godt oversættes med "jeg var, eller jeg har været den største".

16 men når barmhjertighed blev mig til del, var det, for at Jesus Kristus på mig som den største kunne vise hele sin langmodighed, så at jeg blev et eksempel på dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv.

Når Paulus bruger udtrykket "barmhjertighed" er det utvivlsomt for at fortælle, at Gud havde medfølelse med ham, selv når han indædt bekæmpede de kristne. Paulus levede et liv i had i stedet for at opleve kærlighed og fred.

Som nævnt ville Gud statuere et eksempel ved at frelse Paulus. Når han, som havde forfulgt Guds menighed, kunne blive omvendt, så er der håb for alle.

Forfølgeren af Kristus blev en efterfølger af Kristus. Og tilmed et forbillede ikke bare, når det gælder frelsen, men også den efterfølgende vandring med Kristus og i en helhertet tjeneste for Gud.

Fordi Paulus havde oplevet så stor en nåde, blev den en drivkraft i hans liv, så han aldrig skånede sig selv og dermed blev et eksempel for alle Herrens tjenere til alle tider.

VELSIGNET BIBEL-CAMP I ZELAZNO. POLEN

Corona-restriktionerne var blevet lettet, så det var muligt at samle lidt flere deltagere end i 2020. Alligevel var arrangørerne nødt til at afvise nogle, som ellers havde lyst til at komme.

Der var repræsentanter for flere menigheder i både nord, syd og vest, som lyttede til 6 dage med koncentreret undervisning med hovedvægten lagt på Ordet om Korset og den mangfoldige nåde fra Gud, som er blevet os til del der igennem.

Mange gav udtryk for stor taknemlighed over at høre et budskab, som de sjældent eller aldrig får lov til at lytte til. Nogle fik en helt ny og bedre forståelse af det, der skete på korset og vidnede med begejstring om, at der var tændt en brand i deres hjerter for at formidle dette budskab til andre, både kristne og ikke kristne. Vi siger tak til alle jer, som huskede på os og vore polske venner, mens lejren stod på.

Om Gud vil og vi lever, har vi lovet at komme tilbage næste år, hvor de håber på endnu flere deltagere.

ORDET OM KORSET ER GUDS KRAFT TIL FRELSE FOR OS, SOM TROR OG TAGER IMOD DET



PLANLAGT BIBEL-CAMP I ZELAZNO I 2022: 16.-22. JULI

Vi planlægger som nævnt at være med på lejren i Zelazno også næste år. Her håber vore polske venner at kunne invitere endnu flere, såfremt situationen omkring corona-virus er bedre. Måske er der nogle fra Skandinavien, som kunne have lyst til at deltage.

DU KAN STØTTE VORT ARBEJDE I INDIEN (og få skattefradrag, hvis du ønsker det – kun i Danmark).

VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I ARBEJDET BLANDT HIV-SMIITTEDE OG AIDS-RAMTE ELLER ARBJDET IGENNEM CROSS MINISTRIES I ANDRA PRADESH KAN DU GIVE ET ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG.

Din hjælp bliver værdsat og er nødvendig for at give hjælpen videre.

Vi har ingen administration, der skal lønnes, så alt, det vi modtager, går ubeskåret til formålet.

Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst

Email: frievangelisk.aalborg@gmail.com – telefon +45 51825777

Internet: www.fef-aalborg.dk

Bank Danmark (NB). 7449.4069821 – Bank Norge (DNB): 0521.6245182

Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan)

